

Leijthuisen 4 Juli 1945

Beste John.

Lot mijn grootte vreugde kan ik u medeelen dat mijn man 't laats van april, heel onverwacht gelukkig en wel is teruggekend. Ik was juist voor den eersten keer naar, sinds acht maanden naar Moeder en wat denk je wel den tweede slag, dat ik er was, kreeg ik bericht, dat mijn man thuis was. Ik kon 't me niet voorstellen, dat 't waar kan zijn. Ze hebben me gemaakt met een motorfiets en ik was er zoo. Van verre zag ik al, de vlag op den Malen staan. Wat was ik blij toen ik thuis kwam, doch 't verrisen was ontstellend, ik kon hem niet gekend hebben indien hij me 't straat was tegengekomen. Zoo vermagerd en verouderd, neem dat zal ik nooit vergeten. Hij leek wel een man

Zo jaar ze waren met twee er van  
doorgegaan en waren twee maanden  
op stap geweest, ze hadden zoowat een  
5 à 600 kilometer te voet afgelegd

We hebben een dag of 4 goed gefeest  
op de behouden thuiskomst, met zijn  
vrienden waar hij in Duitschland bij  
was in de fam. Jammer dat jullie er  
niet bij konden zijn

Ik heb hem ook verteld over u, dat  
jullie zoo goed waart en ook dat je  
zoo goed koken kon. Zijn dat den oorlog  
is afgeloopen hi, ik heb gehoord dat 't  
tweede leger naar huis toe kan, is dat  
waar, omdat ze zoo goed gevochten  
hebben, daar zijn jullie ook bij, is 't niet

Doch ik hoop dat jullie dan noef  
eerst eens naar Huythuysen toe komt  
en kennis maken met mijn man

Ik ben wel wat laat met schrijven  
doch dit is gekomen met de vele  
bezoeken van de laatste weken. In 't  
vervolg zal ik eerder schrijven. Laat  
d.v. p. dezen brief ook aan Jack en  
Jimmy lezen en doe hen vele groeten  
van ons beiden

Van John ik wensch u allen 't  
allerbeste toe en tot spoedig weeren

Liefgroet Alice - Foon